

Les 1 Deel 1

Dekolonisatie van Zuid-Azië

Onafhankelijkheid

Tine Vekemans

Dept. Indische Talen en Culturen
Universiteit Gent



European settlements in India (1498 - 1739)



km

0 200 400

65

75

85

95

India in de 18^{de} en 19^{de} eeuw

- **Britse Oost Indische Compagnie** brengt grote delen van India onder haar controle
- 1857: Britse Kroon neemt over na de **'Indian Rebellion'**





Europeanen

Bron van goedkope grondstoffen
(kruiden, stoffen, thee, ...)

Afzetmarkt voor afgewerkte producten
(stoffen, kledij, zout, ...)

Goedkoop werkvolk
(militair, arbeiders en bedienden, ook in andere kolonies)

Prestige
(‘the jewel in the british crown’)



Waarom dekoloniseren?

Verzetsbewegingen in Zuid Azië



Veranderingen in Europa



Dekolonisatie in Zuid-Azië

Verzet in India

- Eind 19^{de} eeuw
 - Oprichting van verschillende **politieke partijen en verzetsbewegingen**
 - Het ontstaan van '**Indisch Nationalisme**'

Er zijn verschillende vormen van nationalisme te onderscheiden, waaronder staatsnationalisme, cultuurnationalisme, etnisch nationalistische, nationaalsocialisme, romantisch nationalism, liberaal nationalism, politiek nationalism, burgerlijk nationalism, imperialistisch nationalism, dekoloniserings- ofwel bevrijdingsnationalisme en economisch nationalism.

Verzet in India

- Eind 19^{de} eeuw
 - Oprichting van verschillende **politieke partijen en verzetsbewegingen**
 - Het ontstaan van '**Indisch Nationalisme**'

Consensus: dekoloniserings-
ofwel bevrijdingsnationalisme

Probleem: maar dan... ???

Er zijn verschillende vormen van nationalisme te onderscheiden, waaronder staatsnationalisme, cultuurnationalisme, etnisch nationalistische, nationaalsocialisme, romantisch nationalistische, liberaal nationalistische, politiek nationalistische, burgerlijk nationalistische, imperialistisch nationalistische, dekoloniserings- ofwel bevrijdingsnationalisme en economisch nationalistische.



Mohandas Gandhi
Partij: Indian National Congress (INC)
Burgerlijke ongehoorzaamheid
Geweldloos protest



Jawaharlal Nehru

Partij: Indian National Congress (INC)



Muhammad Ali Jinnah

Partij: All-India Muslim League



Mohandas Gandhi

Partij: Indian National Congress (INC)

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Geweldloos protest



Jawaharlal Nehru

Partij: Indian National Congress (INC)



Muhammad Ali Jinnah

Partij: All-India Muslim League



Veer Savarkar

Partij: All-India Hindu Assembly

Mohandas Gandhi

Partij: Indian National Congress (INC)

Burgerlijke ongehoorzaamheid

Geweldloos protest



Hindu Mahasabha

Gandhi's geweldloosheid is laf en hypocriet

Seculier, maar India is cultureel Hindoe

Er moet geen rekening gehouden worden met de moslims: ook zij zijn 'buitenlandse heersers'



Indian National Congress

Non Violence
Geweldloos protest

Seculier, maar geïnspireerd op 'Indische' religieuze principes

Hindoe en moslim zullen kunnen samenwerken in één staat



Muslim League

Niet akkoord met religieuze inspiratie Gandhi

Samenwerking met de Hindoes zal niet lukken.

Moslims hebben eigen staat nodig

Veranderingen in Europa



1939

India in WO II



De Britten verklaarden in 1939 dat **ook India in oorlog** was met Nazi-Duitsland

India in WO II

- De Britten verklaarden in 1939 dat **ook India in oorlog** was met Nazi-Duitsland
[2,5 miljoen Indische troepen worden ingezet]
- INC wil enkel meevechten als ze **onafhankelijkheid** krijgen
- De **protesten tegen het koloniale beleid** nemen toe
- INC start in 1942 de '**Quit India**' campagne



INC start in 1942 de 'Quit India' campagne



De politie grijpt in bij
een protestactie van INC
in Bombay

India in WO II

- De Britten hebben nu geen tijd om massaprotesten te bedwingen
 - Gandhi, Nehru en andere INC leiders worden gearresteerd
- De Britten beloven meer inspraak en onafhankelijkheid na de oorlog maar de protesten blijven duren

1945



Groot Brittannië gaat zich concentreren op binnenlandse wederopbouw na WO II

De Britten zijn vragende partij om verdere gesprekken over onafhankelijkheid te voeren



1947



India na WO II - 1947

- De Britten beslissen zich terug te trekken uit India
- De laatste onderkoning, **Lord Mountbatten**, moet India naar onafhankelijkheid leiden
- Maar hoe?



Op **3 juni 1947** kondigt Mountbatten zijn plan voor onafhankelijkheid aan

Op **15 augustus 1947** zouden de Britten zich terugtrekken

Plan: 2 staten oplossing





India

Eerste Minister
Nehru

INC



NEW CABINET
OF INDIA

Fourteen Members

PANDIT NEHRU TO
BE PREMIER

NEW DELHI, August 14.
The new Cabinet of India which will function from August 15, announced tonight, will consist of the following:
Pandit Jawaharlal Nehru, Prime Minister, External and Defense; Maulana Ali, Finance and Industries; Dr. S. Radhakrishnan, Home Affairs; Dr. Rajendra Prasad - Food and Agriculture; Dr. B. R. Ambedkar, Law and Home; Kasturba Gandhi, Social Welfare; Dr. A. K. Fazlul Haq and Maulana Shaukat Ali, Education.

NATION WAKES TO NEW LIFE

**Mr. Nehru Calls For Big
Effort From People**

**"INCESSANT STRIVING
TASK OF FUTURE"**

**Assembly Members Take
Solemn Pledge**

**WILD SCENES OF JUBILATION
IN DELHI**

From Our Special Representative

NEW DELHI, AUGUST 14.
ENTIRE DELHI KEPT AWAKE TO WITNESS THE HISTORIC EVENT OF USHERING IN THE FREEDOM OF INDIA AT THE HOUR OF MIDNIGHT.

Unprecedented scenes of enthusiasm were witnessed both inside and outside the Constituent Assembly Chamber, where cheering, excepting Ramzanji mildly chanted the momentous event, resounded with the clanging of coaches.

Rising to the height of the occasion, Pandit Nehru made a speech in the Assembly which was at once notable and a master-piece of literature.

"Years ago we made a treaty with destiny", he said, "and now the time comes when we shall renew our pledge.

15 augustus 1947

in Northern, Southern, Central or Western India.

Times and of India

DAY: FRIDAY, AUGUST 15, 1947

PRICE TWO ANNAS

NO DAY PAY
MONEY



INDIA'S FREEDOM

STATE VISIT TO KARACHI



This Excellency Lord and
Sirius representatives at
Karachi

**LORD M
GREET**

**Mr. Jinnah
Friendshi**

From Our
Special Re

TOMORROW two new
In the British Com
but have to add and pri
addressing this meeting

EARLDOM FOR L

FRENZIED ENTHUSIASM IN BOMBAY

Crowds In Festive Mood

The national flag was hoisted over the 34-year-old Bombay City Secretariat at midnight when the news of India's independence was received with intense rejoicing.

"Citizens of free India—you are sure that"—said the Prime Minister, Mr. B. R. Ambedkar, in raising the flag at the midnight ceremony which was attended by all Ministers and departmental heads and employees of the Bombay Government.

The ceremony was opened with cheer. From the thousands who gathered at the approaches to the Secretariat a strong police guard kept order with the greatest difficulty till the

**"MAY BOMBAY
PROSPER"**

Governor's Message

**GOOD WISHES TO
FREE INDIA**

Pakistan

Eerste Minister
Jinnah



Muslim League

Flaws in the plan...

1. Oost & West Pakistan
2. Prinselijke staten 'kiezen'
3. Plotse grenzen



Partition - De verdeling van Brits India

- Duurt van 1947 tot ca. 1950
- Geweld: 500.000 – 1.000.000 doden
 - Punjab en Calcutta*
 - Communaal geweld*
 - Rol Rashtriya Svayamsevak Sangh (RSS) e.a.*
 - Rol Gandhi († 1948, Nathuram Godse)*
 - Seksueel geweld*
- Vluchtelingen: 14.500.000 over grens (1947 - 1951)
 - Vluchtelingenkampen*
 - Landherverdeling*





REGD. NO. M. 2776.

MORNING.

Indian Express



VOL. XVI. NO. 91. MADRAS: THURSDAY, FEBRUARY 5, 1948. 8 PAGES: 1½ ANNAS.

KEN TO PROTECT

R. S. S.

HIS LIFE WAS FAR FROM A BED OF ROSES



ARYA VAIDYA PHARMACY

Head Office: :: COIMBATORE :: Phone No. 162.

MADRAS BRANCHES:

149, Lloyds Road,

ROYAPETTAH.

Phone No. 84110.

63, Usman Road,

Mambalam Bus Terminus,

TNAGAR.

Arya Vaidyan P. V. RAMA VARIER will be

available for consultation at MADRAS

(Royapettah Branch) on 2nd & 4th Sunday of every month.

Declared Unlawful Throughout India MOVE FOR ROOTING OUT FORCES OF HATE & VIOLENCE

Gort. Communique Issued

NEW DELHI, Feb. 4.

THE R. S. S. HAS BEEN DECLARED AN UNLAWFUL ORGANISATION THROUGHOUT THE INDIAN DOMINION, IT IS OFFICIALLY ANNOUNCED.

A communiqué issued by the Ministry of Home Affairs says that the cult of violence sponsored and inspired by the Sangh claimed many victims—the latest and the most precious to fall was Mahatma Gandhi himself.

It adds that members of the Sangh indulged in acts of violence involving arson, robbery, dacoity and murder, collected illicit arms and ammunition, resorted to terrorist methods to create disaffection against the Government and suborn the police and military.

Following is the text of the communique:—

In their resolution of Feb. 2, 1948 the Government of India declared their determination to root out the forces of hate and violence that are at work in our country and imperil the freedom of the nation and darken her fair name. In pursuance of this policy, the Government of India have decided to declare unlawful the Rashtriya Swayan Sevak Sangh in the Chief Commissioners' provinces. Similar action is also being taken in the Governors' provinces.

As democratic governments, the Government of India and the Provincial Governments have always been anxious

how far these activities rendered it incumbent on them to deal with the Sangh in its corporate capacity. The last occasion when Government defined this attitude was when the Premiers and Home Ministers of provinces met in Delhi in conference towards the end of November.

It was then unanimously agreed that the stage when the Sangh should be dealt with as an association had not yet arrived and that individuals should continue to be dealt with sternly as hitherto. The objectionable and harmful activities of the Sangh have, however, continued unabated and the cult of violence sponsored and inspired by the activities of the Sangh has claimed many victims. The latest and the most

Partition - De prinselijke staten

- Prinselijke staten: mogen MOETEN kiezen

Problemen:

- Travancore
- **Hyderabad**
- Jodhpur
- Junagadh
- **Jammu & Kashmir**

De prinselijke staten - Hyderabad



Laatste Nizam van Hyderabad State
Osman Ali Khan, Asaf Jah VII



Hyderabad 1947 (donker groen)
212,000 km² (6,5 % van India)
Bevolking (1947): 16 000 000
75% Hindu
25% Moslim

Nizam (moslim) kiest onafhankelijkheid

India claimt dat zijn onderdanen bij India willen aansluiten

De prinselijke staten - Hyderabad

Politicus Qasim Razvi richt de Razakars (een islamitische paramilitaire organisatie) op om de Nizam te steunen om een onafhankelijke staat te behouden



Ook Hindus organiseren zich

Meer en meer burgergeweld

India grijpt dit aan om binnen te vallen:
Operation Polo: 13-17 september 1948

Snelle militaire overwinning

Maar lange nasleep van geweld:
27000 - 200000 doden

De prinselijke staten - Kashmir



Maharaja Hari Singh
Laatste Maharaja van Jammu and
Kashmir



15520 km²

! Strategisch belang wegens ligging aan oorsprong Indus en andere rivieren

Bevolking (1947): 3 250 000

75% Moslim

25% Hindu

De prinselijke staten - Kashmir

1947: Maharaja kiest voor onafhankelijkheid

?Maar neigt hij toch naar India?

Inval van paramilitaire troepen

- Hari Singh vraagt India om hulp
- In ruil daarvoor zou J&K bij India aansluiten
- Als reactie bezet Pakistan een deel van Kashmir
 - = eerste Indo-Pakistaanse oorlog
 - (1947-1949)
- 1 januari 1949: VN - geen oplossing
- Oorlog begin 1949 gestaakt, maar nog steeds geen definitieve oplossing
- Belofte een volksraadpleging te houden...



Onthouden

Zuid Azië
Dekolonisatie

Britten 1947

Portugal 1961

Frankrijk 1954

Frans India



Onthouden



Zuid-Azië Vandaag

Onthouden

- De strijd voor onafhankelijkheid begon zodra er koloniale aanwezigheid was
- WO II bracht dit alles in een stroomversnelling
 - Europa ging zich concentreren op wederopbouw
 - Dit vroeg mensen, geld en tijd die niet in de kolonies geïnvesteerd konden worden
- Het terugtrekken van de Britten ging niet zonder problemen
 - Geweld en trauma van Partition
 - Het conflict in Kashmir

Onthouden

India	Pakistan	Bangladesh
New Delhi	Islamabad	Dhaka
1,237 miljard	180 miljoen	155 miljoen
Hindi, Engels, ...	Urdu	Bengali
		
Hindoe: 80% Moslim: 13%	Moslim: 96% Hindoe: 2%	Moslim: 83% Hindoe: 16%
Sinds 1947	Sinds 1947	Sinds 1971